



Verslag werkbezoek aan Morogoro, Tanzania – Augustus 2024

Beste Sponsor,

Het doet ons genoegen u te informeren over ons succesvolle werkbezoek aan Morogoro, Tanzania. Dit vijfdaagse bezoek, grondig voorbereid naar aanleiding van ons vorige werkbezoek in 2023, heeft ons weer laten inzien hoe belangrijk onze inspanningen zijn voor dove kinderen en hun families in deze regio.



Het bezoek was mogelijk dankzij de inzet van onze dove Nederlandse vrijwilligers, Casper en Azra, en de onmisbare ondersteuning van onze Tanzaniaanse collega's: docent Felista, docent Richard en dove tolk en docent Salum. Samen hebben we een reeks workshops georganiseerd, gericht op zelfempowerment van dove kinderen en bewustwording van de mogelijkheden van dove kinderen bij hun vaak horende ouders.

Dag 1: Kilakala School

Onze eerste dag begon met een warm welkom op de Kilakala School. Hier werden we herenigd met Salum, onze steun en toeverlaat, die ons sinds vorig jaar helpt bij het opzetten van gebarentrainingen voor docenten en ouders. Casper en Azra begonnen de dag met een speelse

introductie in de kleuterklas van Felista, gevolgd door een zelfempowerment-workshop voor dove jongeren. De focus lag op samenwerken en elkaars behoeften leren zien. Spelenderwijs leerden we de kinderen dat je klasgenoot helpen misschien wel leuker is dan het spel winnen.

Casper heeft voor de kinderen een armbandje ontworpen in de kleuren van de Tanzaniaanse vlag met het Deaf Power symbool erop. Vooral om de kinderen te laten zien dat hun doofheid geen beperking is maar ook een kracht. Deze kracht is het communiceren in een visuele taal maar ook het hebben van een eigen gemeenschap met een eigen cultuur.



Dag 2: K'ndege School

De tweede dag brachten we door op de K'ndege School, waar het programma van de vorige dag werd herhaald. Ook hier was ontvangst enthousiast en opnieuw zagen we hoe de kinderen opbloeden tijdens de workshops. Het was prachtig om te zien hoe de boodschap van samenwerking en onderlinge steun door de jongeren werd omarmd.

In Nederland en andere Westerse landen zien we dat de toegenomen toegankelijkheid en toegang tot digitale middelen Dove jongeren de mogelijkheid geeft elkaar makkelijker te vinden en een hechte gemeenschap op te bouwen. In Tanzania is die mate van toegankelijkheid er niet, en daarom willen we Dove jongeren laten zien hoe belangrijk het is om, ondanks de uitdagingen, samen een gemeenschap te vormen die hen steun en de kracht geeft om voor hun rechten op te komen."

Dag 3: Montfort School

Woensdag was een intensieve maar buitengewoon waardevolle dag. We begonnen vroeg op de Montfort School, waar we niet alleen de workshops voor kinderen herhaalden, maar ook een nieuw seminar voor ouders hebben georganiseerd. Salum had hiervoor 27 dove volwassenen uitgenodigd en gevraagd hun schoolervaring te delen. De belangstelling van de ouders was groot, en de sfeer tijdens de workshop was heel open. Voor veel ouders was dit de eerste keer dat zij dove volwassenen ontmoeten. Opvallend was dat de dove volwassenen die erin geslaagd waren om onderwijs te volgen tot hun 18^{de} allemaal ouders hadden die gebarentaal hadden geleerd. De noodzaak om gebarencursussen beschikbaar te maken voor meer scholen dan alleen de Kilakala school werd hierdoor erg duidelijk. Tanzatoto zal de sponsoring van deze cursussen in de regio gaan uitbreiden. Onze boodschap dat dove kinderen de beste kansen in het leven krijgen door onderwijs in hun eigen taal, werd door ouders echt ter harte genomen



Dag 4: Kilakala School

Op dag vier keerden Azra en Casper terug naar de Kilakala School. Vandaag was er tijd om ons te verdiepen in de onderwijsmethoden en extra aandacht te besteden aan vragen van individuele kinderen. Kees en Nynke bezochten ook een nieuwe school, gerund door docent Richard, waar dove kinderen samen met verstandelijk beperkte kinderen onderwijs krijgen. Hoewel de combinatie verre van ideaal is, was het wel bemoedigend om te zien dat deze school goed georganiseerd is.

Dag 5: Secondary leerlingen

Onze laatste dag stond in het teken van een workshop voor dove jongvolwassenen die doorgaan naar het secundair onderwijs (gemiddeld op de leeftijd van 14 jaar in Tanzania). Deze kinderen hebben het zwaar, aangezien er op deze scholen geen docenten zijn die gebarentaal beheersen. Tolken gebarentaal inzetten in het reguliere onderwijs kent men niet in Tanzania. Desondanks zagen we hoop en vastberadenheid bij deze dove jongeren.



Dit werkbezoek heeft ons opnieuw laten zien hoeveel potentie er is, en hoe belangrijk het is om deze kinderen en hun families te blijven ondersteunen. Voorzitter Nynke bezoekt al bijna 30 jaar Tanzania en ziet wat er de afgelopen jaren is verbeterd in de positie van dove kinderen.

Terug in Nederland kregen we dit bericht van Richard:

Hello friends.

I hope you have landed in Holland safely. We have had a very good time with you. We have got valuable workshops. Some parents called and expressed their feelings about the workshop.

They promised to change their attitudes towards their deaf children's abilities after seeing and hearing the interview of the deaf individuals. The pupils in our schools were very happy too for what happened and provided by Casper and Azra. They did a very good job. Tell them we appreciate their presence in these programs.

I hope the following workshops will be even more productive and interesting. We thank you all and welcome you again and again.

We willen u, onze trouwe sponsor, bedanken voor uw steun. Dankzij uw bijdragen kunnen we deze impact blijven maken. We hopen dat u net zo gemotiveerd bent over de toekomst van deze kinderen als wij, en dat u ons blijft steunen in onze missie om dove kinderen in Tanzania een betere toekomst te geven.

Met vriendelijke groet,

Het team van Stichting Tanzatoto

